

Een Metallofoon voor het Speelbos bij 't Laer

Mijn verjaardag vierde ik in 2013 weer op 27 januari.

Niets vreemds aan. Maar bijzonder was dat ik dit jaar 65 jaar oud ben geworden. Voor mij de reden om het wat grootser aan te pakken en een beetje stil te staan bij deze gebeurtenis.

Veel mensen heb ik uitgenodigd langs te komen in Vrijwilligersverblijf 't Laer en vooral geen cadeautje voor mijzelf mee te nemen maar een envelop met inhoud in een doos te deponeren.

In de uitnodiging had ik al twee ideeën genoemd waar alle giften aan besteed konden worden. Een daarvan was een Dendrofoon. Dat is een aantal stammen van een meter lengte die uitgehold zijn en naast elkaar worden opgehangen. Iedere stam is van een andere houtsoort. Sla je erop met een tak dan hoor je mooie verschillende klanken. Deze Dendrofoon zou dan een plaatsje krijgen in het nieuwe Speelbos dat in 2012 naast 't Laer is aangelegd.



Tot mijn grote verrassing was de opbrengst van alle financiële gaven zo hoog dat er samen met mijn eigen aanvulling een bedrag was van € 1.500,00. Geweldig!

Ondertussen was ik, samen met de initiatiefnemers van het Speelbos, op de hoogte gekomen van een Metallofoon die in het Diemberbos was gerealiseerd. De bedenker hiervan is Hans van Dorp.

Met onze groep zijn we daarom begin 2013 met Hans gaan kijken in het Diemberbos.

Deze Metallofoon bestaat uit stammen die rechtop in de grond staan. Op ongeveer een meter hoogte wordt een metalen klankstaaf bevestigd. Achter de klankstaaf is een holte uitgehakt, een soort klankkast. Sla je met een tak op de staaf dan hoor je een mooie klank.

Wij waren onder de indruk van dit muziek-/speeltoestel. Het was al snel duidelijk: dit willen wij ook in ons Speelbos!

Nadat de begroting voor dit plan gemaakt was, bleek dat er toch nog heel wat meer geld nodig was. Wij waren dan ook zeer blij met de toezegging van de Lakeland Foundation uit Naarden een bedrag van € 2.000,00 beschikbaar te stellen om de Metallofoon te realiseren.

Uiteindelijk was het zo ver dat alle materialen voor de bouw gereed waren. Via het Goois Natuurreservaat waren de Acacia stammen verkregen, een bedrijf had de stammen geschild (schors verwijderd), Hans van Dorp had de klankstaven gemaakt en de vrijwilligers die voor de realisering nodig zijn waren geregeld.



Op 20 september 2013 zijn met hulp van tien mensen alle 24 stammen in de grond gezet. Een soms pittig karwei gezien het gewicht van de stammen. Daarna is, verdeeld over verschillende dagdelen, begonnen om in alle stammen de klankkast uit te boren en uit te hakken. Dat was een langdurig proces wat toch behoorlijk nauwkeurig luistert als je tenminste een goede, de juiste, klank wilt krijgen. Gelukkig was Hans steeds aanwezig en met zijn goede muzikale gehoor is tenslotte alles goed gekomen.



Op de 24 stammen konden 25 klankstaven worden bevestigd omdat één stam twee vertakkingen heeft. De 25 klankstaven vormen samen de toetsen van een piano en zijn ook als zodanig gestemd. De 'witte toetsen van de piano' zijn iets lager opgehangen dan de zwarte toetsen.



Al bij de uitvoering van de werkzaamheden was er direct belangstelling van de spelende kinderen maar ook van de ouders. Op mooie dagen zie je hier namelijk al snel 50-75 kinderen spelen. Zodra mogelijk, werd een stok gepakt en lieten de kinderen de staven hun geluid maken. Dat was helemaal het geval toen alles klaar was en er toevallig schoolkinderen in 't Laer verbleven. Ons gereedschap was nog maar net ingepakt of een grote groep kinderen 'bestormde' de Metalloon. Er werd niet alleen muziek gemaakt, de kinderen renden daarbij ook van de ene klankstaaf naar de andere. Muziek maken en bewegen tegelijk. Wij vonden het prachtig!



Alles bijeen is er door 18 verschillende mensen meegewerkt aan de uitvoering. Dat gebeurde op 7 verschillende dagen en in totaal 136 uur.

We kunnen met zijn allen terugkijken op een mooie samenwerking en trots zijn op het resultaat (ondanks dat ik hard heb moeten werken voor mijn eigen verjaardagscadeau...).

Dit resultaat is echter alleen maar mogelijk geworden dankzij alle goede gevers en het bestuur van de Lakeland Foundation. Vanaf deze plaats nog eens: Allemaal heel hartelijk bedankt. De spelende kinderen zullen u zeker dankbaar zijn.

Op 8 november 2013 komen de meewerkende vrijwilligers en het bestuur van de Lakeland Foundation naar het Speelbos en wordt de Metallofoon officieel in gebruik genomen.

Jelle Harder (23-10-2013)

